

*Jaarlijkse dag van gebed
voor Senegal 2022
Zondag 5 juni 2022*



Handelingen 8:26-40

Introductie

Late we, om dit gebedsmoment voor Senegal te beginnen, onze Bijbels openen en het bovenstaande gedeelte twee of drie keer doorlezen, terwijl we de Heilige Geest vragen om tegen ons te spreken. De volgende gebedspunten zijn door deze tekst geïnspireerd.

Senegal

- Heeft u het Bijbelgedeelte in uw moedertaal gelezen ? Wat een voorrecht ! Bid dat het Woord van God beschikbaar zal zijn voor alle bevolkingsgroepen van Senegal in hun eigen moedertaal. Bid in het bijzonder voor de vertalingen van de Bijbel naar het Wolof en naar het Pulaar van de Fouta Toro groep, die bijna klaar zijn.
- Veel Senegalezen zijn erg ijverig voor God. Ze zijn bereid om offers te brengen om Hem plezier te doen, net zoals deze Ethiopische man die helemaal naar Jeruzalem was gereisd om God te aanbidden. (Hand. 8:27) Bid dat de Heer Zich aan hen openbaart door middel van Zijn discipelen, door het lezen van de profeten, door wonderen, dromen en visioenen.
- De Senegalezen zijn een vrolijk volk, ze houden van lachen en spelen, maar hun vreugde is vaak bedekt door de moeilijkheden van het leven... Bid dat veel Senegalezen eeuwige vreugde kunnen vinden in Jezus, net zoals deze Ethiopische man. (Hand. 8:39)

Senegalese kerk

- Filippus leefde zo dicht bij de Heer dat hij duidelijk Zijn stem hoorde en Hem direct gehoorzaamde. (Hand. 8 : 26, 29-30, 40) Bid dat de Senegales kerk gevuld zal zijn met de Heilige Geest, met kracht en moed, aangemoedigd door de liefde voor God en de naaste en gretig om de bevolkingsgroepen van Senegal zich naar de Heer toe te zien keren



Nieuwe gelovigen

- De Ethiopische man geloofde en werd gedoopt. Hij wist wat hem te doen stond en aarzelde niet. (Hand 8 : 36-38)
Bid dat de Heilige Geest aan nieuwe discipelen van Jezus zal laten zien wat hun volgende stap mag zijn, en dat ze deze stap met vreugde mogen zetten. Dat iedere etappe van hun nieuwe leven verlicht zal zijn door de liefde voor de Heer.

Zendelingenwerk

- Bid voor moedige en gehoorzame werkers die, net zoals Filippus, bereid zijn om daar heen te gaan waar de Heilige Geest hen heen leidt, zelfs in de woestijngebieden. (Hand. 8:26)
- Veel van onze nieuwe werkers zijn aan het bidden om te weten onder welke bevolkingsgroep zij de Heer mogen dienen. Bid dat ze duidelijk de stem van de Heilige Geest horen en dat ze Zijn instructies met vreugde en gewilligheid zullen aanvaarden. (Hand. 8:26-27)
- De hartenkreet van deze Ethiopiër heeft een echo in de brief van Paulus aan de Romeinen : « Hoe

"Hoe kan ik het begrijpen tenzij iemand het me leert?" Handelingen 8:31

kunnen ze van Hem horen, als niemand hun over Hem heeft verteld ?» (Rom. 10:14) Senegal heeft volgelingen van Jezus nodig die moedig zijn en gevuld met de Heilige Geest ; werkers die bekwaam zijn om het Evangelie op een gecontextualiseerde manier uit te leggen in de taal van de bevolking ; werkers die graag over Jezus en Zijn Koninkrijk praten. « Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. » (Rom. 10:17)

***Bid voor de volkeren van de aarde,
Verkondig het Goede Nieuws aan de volken,
Dat is onze verantwoordelijkheid !
God is trouw en doet Zijn deel ;
Laten wij trouw zijn en ons deel doen !***



De hemel is van de Heer, maar de aarde heeft Hij aan de mensen gegeven. Psalm 115.16



WEC Senegal, <https://wec-sn.org>



WEC Senegal, <https://wec-sn.org>