

HEER, OPEN HUN OGEN

JAARLIJKSE DAG VAN GEBED VOOR SENEGAL



ZONDAG 6 JUNI 2021

INTRODUCTIE

*"Heb ik hier niet Hem gezien die naar mij heeft omgezien?"
(...) Toen opende God haar de ogen en zag ze een waterput.
Genesis 16:13b en 21:19a*



God ontmoet Hagar twee keer, daar waar ze is, in de woestijn, afgewezen, op de vlucht, dorstig, stervende. Hij laat zichzelf aan haar zien; zij realiseert zich dat Hij haar ziet in haar ellende en dat Hij voorziet in haar nood.

Dit jaar willen we bidden dat God mensen de ogen opent zodat ze Hem zien voor wie Hij is: hun redder, hun voorziener, hun trooster, hun herder, het levende water en het leven.

Bid voor de *talibés* (Arabisch voor 'discipel'):

Volgens schatting zijn er tussen de 300,000 en 400,000 kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar oud die naar religieuze leiders worden gestuurd om de Koran uit hun hoofd te leren. Ze moeten elke dag bedelen in de straten van dorpen en steden in Senegal. Ze worden behandeld als kinderen zonder rechten, door hun ouders bij deze koranleraren geplaatst zodat ze de gunst van God verdienen.

Bid:

- dat de God die ziet, voor deze kinderen zal zorgen en dat Hij de ogen van de overheid, religieuze leiders, ouders en koranleraren zal openen. Zodat alles wat nu in de duisternis gebeurt in het licht mag komen.
- dat God's glorie in de huizen, in de dorpen en zelfs in de *daara* (koranscholen) zal schijnen.



Bid voor de verloren jeugd van Senegal: elk jaar verdrinken honderden jonge Senegalezen in de Middellandse Zee op weg naar Europa. De verslechterende levensomstandigheden, het gebrek aan toekomstperspectieven, maar ook het mogelijke financiële gewin voor hun ouders, zetten deze jongeren ertoe aan hun leven te wagen om het Europese "paradijs" te bereiken.

Bid:

- dat de God die ziet, deze jonge mensen zal laten zien wat hun waarde in Zijn ogen is.
- dat Hij hun ogen zal openen zodat ze hun toekomst in Hem kunnen zien.
- dat Senegalese gelovigen trouwe ambassadeurs van het Koninkrijk zullen zijn voor jongeren en hun families.

Bid voor de vrouwen in Senegal: in Senegal staan veel vrouwen onder de invloed van hun eigen familie. Als hun echtgenoten zich aan Jezus toewijden, kan de familie van de vrouw, haar en haar kinderen uit het huis weghalen. Er zijn ook alleenstaande moeders, met kleine mondjes om te voeden, voor wie het leven buitengewoon moeilijk is.

Bid:

- dat de Heer zichzelf zal openbaren aan de vrouwen van Senegal in dromen en visioenen, om hun de bron van levend water te tonen, zodat ze Hem kunnen volgen. (Johannes 4: 1-42)
- dat de Heer in de behoeften van deze vrouwen zal voorzien.

Bid voor de Senegalese kerk: veel plaatselijke evangelische kerken gebruiken Frans als de voertaal, terwijl Wolof de belangrijkste communicatietaal is tussen verschillende stammen. Als gevolg hiervan is het getuigenis van veel kerkgemeenschappen niet effectief.

Bid:

- Open hun ogen, Heer, zodat de kerken het belang van evangelisatie in het Wolof kunnen zien!
- dat ze naar buiten kijken en het verlangen hebben om het goede nieuws met hun landgenoten te delen.
Jesaja 54:2: "Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast."

Bid voor de volken die onze prioriteit hebben:

De Wolof en Wolofsprekenden, de Fulani (Peuls), de Soninké en de Maure zijn de volken waaronder we willen werken en voor wie we arbeiders nodig hebben. Er zijn zo weinig volgelingen van Jezus onder deze volkeren, ondanks decennia van zendingswerk! Onder de Wolof zijn er bijvoorbeeld minder dan 200 gelovigen op 6 miljoen mensen. Dit aantal is al meer dan 20 jaar niet veranderd ...

Wolof	6 miljoen	< 0.01% gelovigen
Fulani	4 miljoen	< 0.01% gelovigen
Soninké	400,000	< 0.01% gelovigen
Maure	200,000	< 0.01% gelovigen

Bid:

- Dat de kracht van God's Geest de sluier zal verwijderen die hen belet om de waarheid te zien.
- Voor meer werkers onder deze volken. *"Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld."* 1 Korintiërs 2:14

♥ SENEHAL



"Ik zeg jullie: kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst!" "Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen."
Johannes 4:35b, Mattheüs 9:38

Zou het kunnen dat de Heer u roept om in Zijn oogstveld in Senegal te werken?

CONTACT:
senfl777@gmail.com

